

Koos Fase: postzegels en boeken

Ik zat in de vijfde of zesde klas toen ik met een vriendje in de buurt kinderpostzegels ging "verkopen". Hoe het precies ging weet ik niet meer, maar iets met een grote enveloppe kan ik me wel herinneren. Toen vroeg een buurvrouw ons of wij ook postzegels verzamelden. "Wij verzamelen postzegels!", zei mijn vriendje, waar op we allebei een sigarenkist met afgeweekte zegels kregen. Dat werd veel woensdagmiddagen samen elke postzegel bekijken, want zoiets hadden wij nog nooit gezien: zoveel postzegels bij elkaar! En dat was het eerste moment dat ik de tijd helemaal vergat. Dat zou nog duizenden keren gebeuren. Het

was het begin van een levenslange hobby. "Een afwijking!", zeggen mijn dochters. Mijn echtgenote zegt weinig: die verzamelt zelf ook.

Ik verzamel al 54 jaar. In het begin was het Nederland in een insteekboek. Aangezien ik heel weinig wist over postzegels en omdat ik graag las, kreeg ik van mijn ouders een abonnement op de openbare bibliotheek. Ik heb veel gelezen in die tijd, maar er waren weinig boeken over postzegels. Tot mijn grote ergernis was er maar één oude catalogus en een boek over de posterijen.

Ik heb op jonge leeftijd dienst genomen in het leger. Daar sloeg 's avonds

na de opleiding de verveling toe, en op een keer nam ik een album mee. Ik werd er wel om uitgelachen, maar al gauw bleek dat iedereen weleens postzegels, sigarenbandjes of iets anders verzamelde. In die tijd heb ik mijn verzameling Nederland verkocht.

In Duitsland, waar ik een tijd in een kazerne heb gewoond, ontmoette ik een Engelsman, die ook postzegels verzamelde. Het leven was voor de Engelse soldaten en hun gezinnen zeer goedkoop en de drank vloeyde er rijkelijk.! Ik heb wel meegedronken, maar niet in dat tempo. De Nederlandse zegels die ik nog had, heb ik aan de Engelsman gegeven die daar erg blij

mee was, ik kreeg van hem een insteekboekje met Engels zegels cadeau. Hij werd overgeplaatst naar een ander land en ik heb jammer genoeg nooit meer wat van hem gehoord. De Engelse zegels heb ik in mijn tijd in Duitsland bewaard.

In begin jaren zeventig van de vorige eeuw woonde en werkte ik weer in Nederland. In die tijd begon ik de catalogi en handboeken over mijn verzamelgebieden te lezen. Daar begon mijn passie voor boeken, zeker als ze over filatelie gaan.

Ik vond die winter het insteekboekje met Engels zegels weer in de kast en wilde dat verkopen aan een ander clublid. Die wilde ruilen: zijn insteekboek met Spanje en wat Engelse koloniën tegen dat van mij. Dat vond ik goed. Nadat ik de volgende dag de Spaanse zegels eruit had gehaald, bleef er een dertigtal over. Daarvan waren er 20 van Marokko en 10 van Aden. En dat was het begin van een zoektocht van jaren naar informatie, lectuur en natuurlijk zegels.

In de georganiseerde filatelie heb ik het nodige gedaan: jeugdleider bij de postzegelclub in Tiel, verantwoordelijk voor boeken e.d. bij de studiegroep Spanje-Portugal en bij de Bond ben ik een tijdje bezig geweest met boeken en tijdschriften. Ik ben lid (geweest) van de Vliegende Hollander, de Scandinaviëclub, Spanje-Portugal, de Studiegroep Griekenland, de Vereniging Zuidelijk Afrika, ZWP, de Zuid-Amerikaclub, enzovoorts.

Vanaf die tijd verzamel ik Spanje, luchtpost Zweden en de Faeröer-eilanden. Daarbij kwam een passie voor briefkaarten van Brazilië naar Nederland vóór 1960. Ik heb wel een dikke stapel lidmaatschap kaartjes.

Ik werkte in de glasfabriek in Leerdam, volcontinu in ploegendienst. Het geld is een voordeel, maar het nadeel is dat je moet werken als een ander vrij is, vooral op zon- en feestdagen. Dus kocht ik weleens een partijtje en had daar dan geen tijd voor om het goed te bekijken! Af en toe kocht ik wel een brief van Aden.

Rond die tijd werd ik gevraagd door Hans Petersen voor het bestuur van filateliebeurs en dat heb ik gedaan. Die beurs organiseren we elk jaar een keer. Op andere beurzen, waar ik reclame moet maken voor de filateliebeurs, heb ik een vast patroon. Ik zit er meestal samen met Johan Diesveld, ook een fanatiek verzamelaar. Ik zoek eerst naar zegels en poststukken



Koos Fase (r) en Johan Diesveld (l) tijdens Postex 2015 in hun promotiestand voor de Filateliebeurs.

van Aden en daarna Spanje en eventueel nog briefkaarten van Brazilië. Van de Faeröer-eilanden heb ik een abonnement. Ik kijk nog weleens naar brieven en de eerste zeven zegels van de Faeröer, want die zijn wel zeldzaam. Verder ben ik van mening dat je over je verzamelgebied zoveel mogelijk moet lezen.

Ondertussen was ik vrij ernstig ziek geweest: een dubbele longontsteking en infectie van de ademwegen. Ik kwam drie keer in de WAO, maar wist er steeds uit te komen. Ik kreeg ander werk, maar uiteindelijk wilde mijn werkgever me ontslaan. Die vlieger gaat in Nederland niet op, dus kreeg

ik van de kantonrechter een uitkering die de fabriek moest betalen.

Sinds 2006 werk ik zelfstandig als koerier. Maar ja, zelfstandig zijn betekent ook op de centjes letten, dus ik ben kieskeuriger geworden met het kopen van zegels en poststukken. Ik wil als ik met "pensioen" ga, eventueel een verzameling exposeren en dan moet je andere eisen aan zegels en poststukken stellen, bijvoorbeeld leesbare stempels. Op de Postex ben ik regelmatig gaan kijken naar opgehangen verzamelingen. Ik weet eerlijk gezegd nog niet of ik mijn verzameling zal laten jureren, maar ik verzamel en lees eerst nog een tijdje door!

Redactie en Bestuur wensen u Prettige Feestdagen

Destinatar: _____

Leden Noviopost

Codul _____ Localitatea _____