

# Duitse Post in de Levant

Het ontstaan van de Norddeutsche Bund, een vorm van Duitse eenwording uit de vorige eeuw (1867), had grote invloed op de postdiensten en -tarieven in Duitsland. Maar ook internationaal bleef het niet zonder gevolgen.

De nieuwe regering in Berlijn wilde namelijk de contacten met het Nabije Oosten intensiveren en daarbij was de post natuurlijk van enorm belang. Met het oog op de onbetrouwbaarheid van de toenmalige Turkse postdienst wilde men graag een eigen Duitse postdienst in Turkije instellen.



*Dat de postverbinding vanuit Europa naar Turkije aan het einde van de vorige eeuw goed functioneerde, is te zien aan de hierbij afgebeelde briefkaart: verzonden op 24 april 1894 vanuit Utrecht en vier dagen later (28 april) al aangekomen op het kantoor van de Duitse Post in Constantinople.*

In dit kader werd in 1870 het eerste Duitse postkantoor in dat land geopend, en wel in Constantinopel.

Het kantoor stond achtereenvolgens bekend als "Postagentur des Norddeutschen Bundes", als "Deutsches Reichspostamt" en als "Kaiserlich Deutsches Postamt". Dergelijke postkantoren werden ook in andere plaatsen in het Midden-Oosten geopend, zoals in Jeruzalem, Smyrna en Beiroet.

In 1914, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, werden alle buitenlandse postkantoren opgeheven.

J. Spijkerman

(Bron: "Deutsche Post", verenigingsblad van de filatelistenvereniging "Duitsland")

## Noviopostje

DDR verzamelaars gezocht voor het ruilen van postfris of gestempeld materiaal. Eventueel ook koop of verkoop. Neem contact op met:

A. Scholten, Tooropstraat 48, 6521 NR Nijmegen, tel. 221315.

Het in uw verzameling geïnvesteerde kapitaal kan door bijv. lekkage, brand of diefstal verloren gaan. Dan is er geld, soms veel geld nodig om een nieuwe collectie op te bouwen.



**A VAN DE HOEF**

**VERZEKERINGSWINKEL**

Postbus 309, 6500 AH Nijmegen  
Telefoon (080) 226585-233465  
van Oldenbarneveltstraat 23,  
6512 AS Nijmegen